

Islinge



Stadsdelen Islinge ligger på två bergsplatåer på var sida om en bred dalsänka dom Norra Kungsvägen. Bebyggelsen har vuxit upp på Islinge gårds ägor som har medeltida ursprung och är känd sedan 1379. I dag återstår av gården bara en i sen tid ombyggd flygelbyggnad. På 1860–1880-talet byggdes ett mindre antal sommarvillor vid Lilla Värtan. Mest välkänd blev Villa Constantia från 1864, som uppfördes av direktören för Stockholmsångslupsbolag, grosshandlaren H G Söderberg och döptes efter hans fru, Constance. Villan revs senare av en ny ägare och flyttades till Torsvik (nu riven). På den stora tomten lät den nye ägaren i slutet av 1880-talet uppföra den villa som i dag kallas för Constantia och som nyttjas av Indonesiens ambassad. Kvar i området finns även ett litet pumphus från 1910, en av få kvarvarande äldre byggnader för teknisk försörjning på Lidingö.

Bergsingenjören Carl Gustaf Dahlerus köpte Islinge gård 1889 i avsikt att starta ett kolförädlingsverk och senare ett företag för framställning av radium. Bägge verksamheter avvecklades efter några år. Dahlerus satsade från 1906 på att exploatera Islinge för villabebyggelse och samma år bildades Islinge villasamhälle. 1907 upprättades den första avstyckningsplanen. Åren 1907–1911 bebyggdes ca 50 tomter främst i södra Islinge, på sluttningen ner mot Norra Kungsvägen. Bebyggelsemönstret är oregelbundet och ger ett spontanvuxet intryck, eftersom en genomarbetad stadsplan saknades. De äldsta villorna är stora och tidstypiskt utformade med drag av jugend och nationalromantik. Eftersom villabebyggelsen tillkommit över en lång tid har södra Islinge en blandad karaktär av villastad, men där bebyggelsemönstret fortfarande är tydligt avläsbart från villastadens tillkomsttid.



Det lilla pumphuset i nationalromantisk stil med liggande träpanel i falurött.

Norra Islinge har en mer småskalig karaktär av villastad än området i söder. Först efter 1923 var avstyckningen i gång norr om Norra Kungsvägen. Där bebyggdes ett stort område med villor med stildrag av 1920-tals klassicism och funktionalism under främst 1930- och 1940-talen. I slutningen mot Islingeviken ligger en av Islinges märkesbyggnader, funkisvillan inom Ravinen 15, ritad 1935 av arkitekt Sture Frölén (1907–1999). Med slätputsade ljusa fasader, fönster i fasadliv, pelare, utskjutande balkonger, samt asymmetriskt komponerade fasader som återspeglar interiörens rumsfunktioner kommer den radikala funktionalismen här till fullödigt uttryck.



Ravinen 15

På sent 1930-tal bebyggdes småstugeområdet kring Krokusvägen på Islingeplatån. Området är ett fint exempel på ett enhetligt planerat och väl sammanhållet område med egnahemsvillor från sent 1930-tal. På Lidingö byggdes förhållandevis få egnahemsvillor i jämförelse med många andra kommuner.



Egnahemsvillorna från 1930-talet längs med Krokusvägen.

Särskilt värdefulla kulturmiljöer i stadsdelen Islinge



- Norra Islinge
- Södra Islinge
- Islinge udde
- Krokusvägen
- Islingedalen